



Αν όταν περνάς από το ισόγειο του νέου κτιρίου ρίχνεις μια ματιά στην κόκκινη πόρτα μου και προσπερνάς βιαστικά τότε έχω κάτι να σου πω :

Μέσα στην πόρτα βρίσκομαι εγώ, το **ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΕΚΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ**. Η ιδέα της γέννησής μου υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες στους φοιτητικούς κόλπους. Μόνο όμως μέσα στο κλίμα των κινητοποιήσεων του Νοέμβρη δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες έτσι ώστε να συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη της γέννησής μου από το Συντονιστικό Όργανο των φοιτητών και να εγκριθεί και από τη Γενική Συνέλευση. Θέλησα να γίνω χώρος επικοινωνίας των φοιτητών, χώρος δημιουργικής έκφρασης και άρθρωσης πολιτικού λόγου, χώρος δράσης και αυτοοργάνωσης έξω από τα υπάρχοντα θεσμικά πλαίσια.

Να όμως που παρά τον ενθουσιασμό που έφερε η γέννησή μου, γρήγορα χαρακτηρίστηκα “προβληματικό” και “δυσπροσάρμοστο”. Τώρα θέλουν να με μεταφέρουν στο υπόγειο και να με βάλουν υπό την κηδεμονία του Δ.Σ. να μου τραβήξει το αυτί.

Άκου τι με κατηγορούν...

- Ότι κατέλαβα την αίθουσα με την βία, χωρίς συναίνεση φοιτητών και Πρυτανείας.
- Ότι δεν είμαι ιεραρχικά διοικούμενο, δεν έχω υπεύθυνους / αντιπρόσωπους
- Ότι προσβάλλω τη μνήμη Ηλία Δασκαλάκη χησιμοποιώντας την αίθουσα που φέρει το όνομά του.

Άκου και μένα λίγο...

- Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωθηκε στον Αντιπρύτανη και του ζητήθηκε η αίθουσα του Εγκληματολογικού, η οποία την επομένη μέρα ανοίχτηκε.
- Θέλω να εκφράζω **όλους** τους φοιτητές που μετέχουν σε μένα. **Κουράστηκα** από τις αποφάσεις “δί αντιπροσώπων”. Θέλω εγώ να δημιουργήσω τους όρους ύπαρξης και λειτουργίας μου
- Διάλεξα να μένω στην αίθουσα αυτή γιατί έχει το λιγότερο φόρτο μαθημάτων (ένα σεμινάριο εγκληματολογίας !) και για να έχω άμεση επάφη με τους φοιτητές. Σαν

- Ότι ενοχλώ, ότι έχω
απαραδέκτα αισθητική

- Ότι έχω φτιάξει κλειστή
"κλίκα", ότι δεν είμαι παρά
μία χαρτοπαικτική λέσχη

στέκι μπορώ να ζήσω μόνο σε μία
λειτουργική θέση, στον κεντρικό χώρο
του πανεπιστημίου. Προτείνω να
τιμηθεί η μνήμη Η. Δασκαλάκη με την
ονομασία μιας άλλης αίθουσας.

- Θέλω να προωθήσω την αυτοέκφραση
με έργα και όχι στα λόγια, δηλαδή με
την προσωπική σφραγίδα της δράσης
και της αισθητικής του κάθε φοιτητή
πάνω μου.

- Είμαι στ' αλήθεια ανοιχτό για όλους, θέλω
σχέση διαπροσωπική, θέλω να με
αποτελούν φοιτητές που δουλεύουν μαζί
και διασκεδάζουν μαζί και όχι επιτροπή
γραφειοκρατών. Εκτός του ότι η
αστυνόμευση της συμπεριφοράς μέσα
στο χώρο του Πανεπιστημίου, άρα και
μέσα στο Στέκι θυμίζει άλλες εποχές, δεν
είναι αυτό το μόνο μου πρόσωπο. Έχω
κάνει ήδη την αρχή με εκδηλώσεις και
ανοιχτές κουβέντες και προγραμματίζω
ακόμα περισσότερα στα οποία ελπίζω να
συμμετάσχεις

**Θέλω να παραμείνω ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΕΚΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, να ζήσω και
να μεγαλώσω, και όχι να με κλείσουν στο υπόγειο και να με
κηδεμονεύουν.**

**Αν λοιπόν δε με ξέρεις, έλα να με γνωρίσεις από κοντά και να
μάθεις πώς μπορείς να εκφραστείς μέσα από μένα...**

Αυτόνομο Στέκι Φοιτητών Παντείου

