

TANKS ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

(ή αλλιώς: τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Είχαμε κι εχθές βγυθεί αμήχανοι μπροστά στον τηλεοπτικό μας δέκτη, έτοιμοι να υποβόσκουμε ένα ακόμη ημίωρο "αγωνιώδους" ανάθεσης, προεξοφά των χαμογελαστών ζουμπι που τρέφουν τις ακροαματικότητες τους με αιμά. Και πάνω που - θυμωμένα με το ειδοτυπικό - απολαμβάνουμε μια βαθυστόχαστη πολιτική ανάλυση (του τύπου: "ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι φορτίζει παντελόνια"), μία είδηση ήρθε για να προκαλέσει ευχίση στο νυβταχμένο μας μυαλό.

"Ο εισαγγελέας απειλεί με σύλληψη κάθε καταληψία μαθητή, καθώς κι τους γονείς του." - τους τελευταίους λόγους αμέλειας στην επιτήρηση αγγλικού. Οι "ειδικές" κοκκωλοφορές δυνάμεις του καπετάν-Ράμπο Παπαθεμελη, οι πληρωμένοι δολοφόνοι που οι εφημερίδες ονομάζουν "αντιτρομοκρατική υπηρεσία", τριβάν με ανυπομονησία τα ζερά τους περιμένοντας το σύνθημα για να κοπάνή βαν 16χρονα αγόρια κι κορίτσια.

Κι απ'έξω ο εισαγγελέας κος Τζανακάκης, αυτός ο Ηρώδης της πεντάρας περιμένει να κάνει κι αυτός το κομμάτι του - να αποδείξει ποιος είναι εξουσία, τέλος πάντων - βλέποντας στο κάτεργο 16χρονα παιδιά. Πριν απ'αυτό έχει μεριμνήσει να τρομοκρατήσει τους αρτηριοκληρωτικούς γέρο-ηλιθίους γονείς τους (με την περι εύθιμης κινδυνώνων απειλή) ώστε να πάνε αυτοί πρώτοι στα σχολεία κι - από το αυτί ή τα μαλλιά - να εύρουν έξω τα "κακοποιά στοιχεία" - αλλιώς θα είναι κι αυτοί ένοχοι.

Ο δε υπουργός παιδείας παρατηρεί ότι τα μέτρα αυτά του φαίνονται "λίγο υπερβολικά", δεν κάνει όμως τίποτα για να τα εμποδίσει.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστά στο εξής σκηνικό: Ο υπουργός κι ο εισαγγελέας παίρνουν ήδη το παλιό κόλπο του "καλού" κι του "κακού" ανακριτή, οι γονείς με κλαυθμούς, κатарές κι μαλλιοτραβήγματα θα προσπαθούν να βγάλουν το φίδι απ'την τρύπα κι - κεραιάκι στην τούρτα - τα παλικάρια της αντιτρομοκρατικής θα βυλάζουν, επιτέλους, τους αληθινούς τρομοκράτες.

Γιατί, όμως, αυτή η λύββα απέναντι στους καταληψίες μαθητές; Τι έχει να φοβηθεί το κράτος από το κληρίσιο κάποιων παιδιοναδών; Η απάντηση είναι απλή: οι καταληψίες εξαπλώνονται ραγδαία, τα ατημάτα τους είναι βοβαρότατα, η

συμμετοχή των μαθητών έντονη. Οι κριττές φεβούνται επαληψή του χειμώνα 90-91. Γνωρίζοντας ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί τώρα θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με μαθητές & φοιτητές, αλλά & με άλλα κοινωνικά στρώματα, προσπαθούν να κατακτήσουν το μαθητικό κίνημα εν τη γενέσει του. Και με τη μέθοδο που επέλεξαν αυτή τη φορά αφήνουν την κτηνωδία τους να χάνει απροκάλυπτη, αφού φορτώνουν εγκλήματα στις πλάτες 16χρονων παιδιών ποινικοποιώντας με τερατώδη τρόπο την αγριότητα τους, αλλά & απειλούν τους -ούτως ή άλλως- δειλούς & βολεψάκιδες χονεϊς, στρέφοντας τους ενάντια στα ίδια τα παιδιά τους.

Επειδή & εμείς έχουμε ήρσει στο πρόσφατο παρελθόν μαθητικές καταλήψεις & επειδή έχουμε νιώσει τα χτυπήματα της κατάστασης εναντίον τους, βεβαιώνουμε τους μαθητές ότι η όρεξη μας είναι στραμμένη ε' αυτούς & ότι, όσο & αν μεγαλώσαμε & έχουμε πλάδαρέψει, θα μας βρουν σύμμαχους στον αγώνα τους για ένα σχολείο ελεύθερο.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Πορεία την Πέμπτη 15 Δεκέμβρη

Προπύλαια ώρα 11.00

Προτοβουλία Φοιτητών Παντείου

για τη στήριξη των μαθητικών καταλήψεων