

ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Από την κοινωνία του θεάματος, της «πληροφόρησης» και της γενικής ανοίας και ηλιθίας δεν μπορούν να λείπουν τα «φιλανθρωπικά αιδήματα» των δολοφόνων της ανθρωπότητας. Οι εξουσιαστές και τα κάθε είδους τσιράκια τους παραπλανούν τους οδασείς ψυχοφρόνους τους με καμπάνιες κατά των ναρκωτικών, ενώ στην ουσία τα φέρνουν από τους ναρκομανείς χι αυτούς είναι τεράστια (πολιτικά-οικονομικά). Αυτοί οι (υπ)άνθρωποι θαυρούν πρέζα μόνο όσους πίνουν πρέζα ή άλλες τοξικές ουσίες ΛΑΘΟΣ

- Πρέζα είναι αυτός που παθαίνει σύνδρομο στέρησης αν χάσει ένα επεισόδιο της αγαπημένης του σαπουνόπερας
- Πρέζα είναι αυτός που είναι εθισμένος στη μισθωτή σιταβιά και καλεί τον Κακασινάκη να πιάσει επαυτοφόρω τον δημόσιο υπάλληλο που δεν τον χερμίζει η δουλειά του
- Πρέζα είναι αυτός που παθαίνει νευρικό κλονισμό και στις 2.30 εραφιατίζουν τα δυνατά BEAT του club ή η πενιά του σιταδίκου.
- Πρέζα είναι αυτός που κάνει καθημερινή χρήση της ελληνικής σημαίας νιώθοντας ευωχισμένος μέσα από το τσιπ της εθνικής ανωτερότητας

Με αυτή την έννοια σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία-δεαλεξ ναρκωτικών ουσιών, όπως το πρόσωπο της γυναίκας-σολιμόνη, το πανεπιστήμιο της δίχουρης μεταμόρφωσης σου σε οικογενειάρχισμα, την φιλικία του μεταφυσικού οργανισμού. Σε μια κοινωνία που σου προσφέρει πλουσιοπάροχα το συναίσθημα της ανωτερότητας σε σχέση με τον περίθωριό, τον ομοφιλόφρονο, τον μετανάστη, τον ναρκομανή κτλ

Ο ΝΑΡΚΟΜΑΝΗΣ ΘΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΞΕΝΑ

Δεν είναι περισσότερο εγωκεντρικός από 'ένα. Αυτός καταστρέφει έναν και μόνο άνθρωπο, τον εαυτό του. Εσύ δολοφονείς τον άνθρωπο γενικά με την απράδαντη πίστη σου στο εγωκεντρικό εμπόριο των πολυθευσιών και στο κέρδος της καταστολής. Δεν είναι

περιβόητο άρρωστος από γένο. Αυτός διαλέγει τον δρόμο του
τρόπο μαζούρας. Εσύ δέχεται αδιαφορία τη μαζούρα τη
τιλεόρασις, των εθνικών δραμάτων, της κλειζουμένης κδονίς,
των θρησκευτικών φαντασιώσεων. Και το κακό είναι ότι εσύ
θεωρείς τον εαυτό σου υγιή, απόλυτα εναρμονισμένο με την
κρατική αρετή που αφομοίωσε· ενώ παράλληλα οδηγείς
τον πρέφια σαν άρρωστος στα ψυχοχασάπια των φρενοκομείων.

Όλα αυτά μέσα σ' ένα πνεύμα αληθινής αφοσίωσης στις
απάνθρωπες αρχές που σε δίδαξε το σύστημα και οι εξουσιαστές
σου. Γνωρίζεις όμως πως το κράτος που σε αγιάτισε τόσο
απόχερα, αγιάτισε επίσης και τους μεγαλοεπιχειρηματίες
που πλούτισαν εκμεταλλευόμενοι με τα νοθευμένα νομισματικά που
πούλησαν; Γνωρίζεις τι γίνονται τα 9/10 των καταχεθέντων
νομισματικών που δεν καταγράφονται; Γνωρίζεις τη μεταχείριση
των χασιελίδων στις φυλακές σαν εγκληματίες της βιγνίς που
οι υπουργοί πίνουν το ουίσκι αντί για νερό; Γνωρίζεις πως
το καπιταλιστικό σύστημα πλούτισε εκμεταλλευόμενο τα
δολοφονικά τοξικά παρασκευάσματα; Γνωρίζεις την άποψη
του κράτους σχετικά με μια νοσηρωμένη, υποταγμένη
νεολαία, άμωρα παρεπληρωμένη;

Γι' αυτό η αποποινικοποίηση των νοσηρωμένων δεν
είναι απαίτησή μας. Είναι ανάγκη. Ανάγκη για να σταματήσει
η απάνθρωπη εκμετάλλευση, ο έλεγχος και οι διωγμοί
των νοσηρωμένων - από εμπόρους και εξουσιαστές. Η απαγόρευση
υπάρχει για να εξασφαλίσει το μονοπώλιο των νοσηρωμένων
από το κράτος. Ο αγώνας για την αποποινικοποίηση
είναι αγώνας ενάντια στο κράτος - νταβατζή των επιθυμιών
και των αδυναμιών μας. Όμως η αποποινικοποίηση δεν αποτελεί τον
μοναδικό σκοπό μας, ούτε μια τέτοια κατάσταση θα εμψύχωνε το
τέλος των αγώνων μας. Το άμερό μας είναι μια κοινωνία η οποία
δεν χρειάζεται νοσηρωμένα και υποκατάστατα για να λειτουργεί.
Μια κοινωνία στην οποία δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση και
καταπίεση των επιθυμιών. Και οι ανθρώπινοι όψεις δεν θα
χρειάζονται την διαμεσοθέτηση καταστασιακών ουσιών
για να επιτηρωθούν.

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ

ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ